

[View this email in your browser](#)



Het voorjaar komt eraan!

Terugblik

Na de laatste nieuwsbrief in november liep de drukte geleidelijk op richting kerst. Ondanks dat de grote geplande kerstactie in Amersfoort op het laatste moment helaas werd afgeblazen, kijken we terug op een geweldige kerstperiode.

Er was met name veel belangstelling voor het maken van kransen en festoenen in ons atelier maar ook bij Hoeve Ravenstein. Er werden prachtige creaties gemaakt en het was daarnaast heel erg gezellig. Er waren ook kerstworkshops op locatie bij Boei in Amersfoort en bij de Gemeente Soest. Het was ontzettend leuk om te zien dat iedereen z'n best deed om er iets moois van te maken. Ondertussen werd er gezellig gepraat en werden er ideeën uitgewisseld.

Kortom een groot succes!

Nieuwjaar

Wat het nieuwe jaar precies gaat brengen weet niemand maar dat we leuke dingen gaan doen is zeker! Vanaf half april ga ik Marieke van Groenendaal van Baarnse bloemen helpen

met diverse werkzaamheden in haar pluktuin. Deze prachtige plek bevindt zich in de voormalige kwekerij van Paleis Soestdijk schuin tegenover het paleis. Daar staat ook het idyllische appelhuisje waar vroeger het fruit werd bewaard voor Koningin Juliana en prins Bernhard. In oktober 2019 hebben we daar al een workshop georganiseerd en ook voor dit jaar staan er diverse workshops in de planning. Tijdens deze workshops zal er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van vers geknipte bloemen uit de pluktuin. Meer informatie daarover komt in de volgende nieuwsbrief.



Voorjaar

Langzaam maar zeker merk je dat het voorjaar wordt. De eerste Narcissen bloeien al weer en het wordt dus weer tijd om een aantal voorjaarsworkshops te plannen!



Donderdag 20 februari

20.00-22.00 uur

'Bollenfestijn'

Op een krans bedekt met mos plaatsen we een omgekeerde halve bol. Deze wordt ook bedekt met mos, omwikkeld met touw en gevuld met mos ballen, bloembollen en natuurlijke materialen.

€35,00 p.p.

Vrijdag 21 februari 20.00 - 22.00 uur en

Zaterdag 22 februari 10.00 -12.00 uur

'Lentekrans'

We omwikkelen een strokrans met mos en versieren de krans met takken, bloembollen en andere fraaie natuurlijke materialen. Leuk voor aan de voordeur of leg hem op tafel en haal de lente in huis!

€35,00 p.p.

*Donderdag 19 maart 20.00-22.00 uur en
Zaterdag 21 maart 10.00-12.00 uur*

'Lentefeest'

Tafelstuk met nestjes, mos, takken en diverse vrolijke
lente bloemen.

€39.50 p.p.

Aanmelden voor deze workshops kan
door een e-mail te sturen naar
contact@florinabloemenworkshops.nl of een whatsapp naar
06 23305478 o.v.v. naam en datum van de workshop.

Heb je iets vieren, wil je met een eigen gezelschap komen of
een workshop op maat en/of op locatie? Neem dan
vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden.

Bovenstaande workshops vinden plaats in ons atelier
in de Parade, bij Paleis Soestdijk,
aan de Amsterdamsestraatweg 16F, 3743 AB BAARN



Samen tot bloei komen!

Our mailing address
contact@florinabloemenworkshops.nl

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

